

MAANDSCHORS SCOUTS ZELLIK
SEPTEMBER/ OKTOBER 2016



Dag beste leden, beste ouders,

Eerst en vooral willen wij jullie bedanken. Zonder jullie hadden we geen 2 prachtige kampen kunnen hebben zoals dit jaar het geval was. De avonturen van in Montenegro zijn er om voor altijd te koesteren, en het goede weer en opperbeste sfeer van in Pesche zinderen ook nog steeds na bij ons. Merci! (Foto's komen binnenkort op de facebookpagina van Scouts Zellik!)

Ondertussen is het nieuwe werkjaar aangebroken en staan we te popelen om jullie opnieuw een heel jaar lang te verwelkomen bij Scouts Zellik.

Misschien hadden jullie het al ergens gelezen, maar dit jaar is ons jaarthema 'Grenzeloos Groeien'. Groeien als persoon, maar ook in een groep, groeien op vlak van scoutese zaken, maar ook in kennis, en misschien zelfs letterlijk een paar centimeters groeien ;)

Groeien doet ook onze leidingsploeg met de komst van **Yono**. Hij is juist overgegaan van Jinner naar Leiding, en we zijn er zeker van dat hij dat supergoed gaat doen!

Bij groeien hoort jammer genoeg ook dat sommigen van onze leidingsploeg zo gegroeid zijn dat ze klaar zijn voor een nieuwe stap in hun leven, waar de Scouts een afgesloten hoofdstuk wordt.

Ennio en Lenn gaan elk hun eigen weg dit jaar. Ennio heeft werk gevonden in Gent en is vanaf nu net iets te volwassen voor ons! ☺ Lenn start met zijn hogere studies, waar hij zich voor 100% wil voor smijten. Dat kunnen wij hen uiteraard niet kwalijk nemen, we wensen hen het allerbeste. Ook **Margot en Eva** hebben besloten dat dit kamp hun laatste was als leiding. Ook zij hebben het beste van zichzelf gegeven de voorbije jaren. Ze zijn enorm bedankt, maar we vermoeden dat we hen nog terug zullen zien, bijvoorbeeld als fourage op kamp? Wie zal het zeggen? ☺

Ten slotte is kapoenenleider **Bram** ook vertrokken, maar gelukkig kunnen we hem waarschijnlijk over een jaar terug verwelkomen! Bram zit een heel jaar in Colombia, zal er naar school gaan. Zijn avonturen kan je trouwens volgen op deze leuke blog: <http://bramincolombia.weebly.com/>

We gaan dus met een iets kleinere leidingsploeg verder, maar aan enthousiasme is er gelukkig geen gebrek!

50 jaar SCOUTS ZELLIK

Je leest het goed! We bestaan al 50 jaar!!! Zoiets kunnen we niet onopgemerkt laten voorbijgaan. We bouwen een feestje op 16 oktober (zondag). De specifieke uren laten we nog via mail/affiches/facebook weten, maar schrijf de datum alvast neer. Het is die dag sowieso ook Scouts. Wij kijken er al ongeloofelijk naar uit, vooral omdat we 50 jaar nooit hadden gehaald zonder jullie. Bedankt!

Inschrijven: Lidgeld + medische fiche. Het hoe en waarom...

Het lidgeld voor dit scoutsjaar zal liggen op **€45** voor zij die al lid waren, en **€50** voor nieuwe leden. Deze nieuwe leden krijgen bij hun inschrijving ook het scoutssjaaltje van Scouts Zellik, dat in de prijs is inbegrepen. Zij die het kwijt zijn kunnen een nieuw kopen bij ons, aan **€10**.

Vergeet niet dat kapoenen verplicht in das moeten komen naar de scouts, kawellers in hemd en das, en vanaf jonggivers dient iedereen in volledig uniform naar de scouts te komen (hemd, das en scoutsbroek-short-rok)!

Wat houdt de betaling van dit lidgeld in? Je krijgt een **lidkaart**, bent **verzekerd**, krijgt een nieuw **jaarkenteken** en indien nodig ook nieuwe **takkentekens**. Last but not least betekent je inschrijving dat je voor een volledig jaar behoort tot de **tofste en coolste jeugdbeweging** van Zellik en omstreken!

De lidkaart geeft je korting in onze scoutswinkel, **Hopper**. (www.hopper.be) Hier kan je een uniform kopen, en eventueel ook dingen die je nodig kan hebben op kamp of weekend. Bij Scouts Zellik zelf hebben we ook een klein aanbod tweedehandsuniformen- en scoutsbroeken. Aarzel niet om hier eens naar te vragen. Omgekeerd mag ook altijd! Te kleine uniformen mogen jullie steeds aan ons schenken, zodat wij er andere kindjes gelukkig mee kunnen maken!

De verzekeringspolis die je bij inschrijving beschermt, is een standaardpolis (Burgerlijke aansprakelijkheid + Lichamelijke ongevallen).

Het lidgeld betaal je best via overschrijving via het rekeningnummer **BE43-7310-1382-5101**. Je vermeldt de naam van je kind(eren) en de tak waarin zij zullen zitten. (1^e en 2^e leerjaar: Kapoenen; 3^e,4^e,5^e leerjaar: Kawellers; 6^e leerjaar en 1^e en 2^e middelbaar: Jong-givers, 3^e,4^e,5^e middelbaar: Givers)

Verder kan je bij enkele mutualiteiten je kampgeld gedeeltelijk terugbetaald krijgen. Links vind je hieronder!

- Christelijke Mutualiteit: [klik hier](#)
- Onafhankelijk Ziekenfonds: [klik hier](#)
- Liberale Mutualiteit: [klik hier](#)
- Partena: [klik hier](#)
- Vlaams Neutraal Ziekenfonds: [klik hier](#)

Weet dat wij ieder jaar proberen het lid- en kampgeld zo laag mogelijk te houden door het organiseren van ons eetfeest, het uitbaten van een kraampje op de jaarmarkt,...

Vanuit Scouts&Gidsen Vlaanderen is het verplicht om elk jaar een nieuwe individuele steekkaart in te vullen voor elk lid. Dit is het formulier waarop de ouders van scoutsleden **jaarlijks de persoonlijke, sociale en medische gegevens** van hun kind invullen. Dankzij deze informatie kunnen wij op een veilige en juiste manier reageren in een **noodsituatie**. Doe dit dus aub ook wanneer je je kind inschrijft.

Via deze link vind je de steekkaart:

<https://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/publicatie/individuele-steekkaart> (link kopiëren in zoekbalk)

Vul deze in, en mail ze naar groepsleiding@scoutszellik.be of geef ze aan Paulien of Boris op een scoutsactiviteit.

Nu weten jullie alles over de inschrijving.

Niet getreuzeld dus. Schrijf je kind zo snel mogelijk in voor een nieuw onvergetelijk scoutsjaar! 😊

Indien er nog vragen zijn over al deze dingen, aarzel dan niet een mailtje te sturen naar groepsleiding@scoutszellik.be

De data voor September en Oktober vind je hieronder!

Iedereen is vast en zeker ook erg benieuwd wanneer we nu juist zullen samenkomen in september én Oktober. We laten jullie niet langer in spanning.

Zondag 11 september is het jammer genoeg nog geen scouts.

Zondag 18 september is de eerste scoutsdag. Jullie komen nog niet te weten wie de rest van het jaar jullie leiding wordt, maar jullie worden wél enorm warm gemaakt voor een onvergetelijk scoutsjaar. Iedereen welkom van 14u tot 17u. Breng zeker je fiets mee, want het is autoloze zondag!!

Zondag 25 september is het opnieuw scouts van 14u tot 17u. Wij gaan er ongelofelijk veel zin in hebben, hopelijk jullie ook!

Zondag 2 oktober is het **GEEN** scouts. Wij zijn op planningsweekend, met andere woorden: wij zijn op dat moment alle belangrijke data van 2016-2017 aan het vastleggen! Spannend!

Zaterdag 8 oktober is het jaarmarkt in Zellik. Zoals elk jaar staan wij met een standje voor de muziekschool cake, pannenkoeken en koffie te verkopen! Voor ons is het altijd heel fijn als de leden komen meehelpen, dus hopelijk zien we jullie allemaal terug dan.

Kapoenen en kawellers zijn welkom van 10u tot 11u.

Jong-givers van 10u tot 12u en de Givers van 9u tot 12u. Tot dan!

Zondag 9 oktober is het dan geen scouts.

Zondag 16 oktober is het scouts én ons 50 jaarfeest! Meer info volgt, de specifieke uren liggen nog niet vast. Maar sowieso is het scouts van 14u tot 17u ;)

Zondag 23 oktober is het tevens scouts van 14u tot 17u! Ondertussen leren we elkaar goed kennen, maar het is ook vriendjesdag! Neem gerust dus een vriend(in) mee, misschien hebben zij hierna ook superveel zin in Scouting!

Zondag 30 oktober is het opnieuw Scouts. Zo dicht bij Halloween, ik ben nu al benieuwd wat er zal gedaan worden als activiteiten, rarara... Iedereen mag verkleed naar de scouts komen, Jihaaaaaa! Welkom van 14u tot 17u!

Ziezo! Bij vragen of opmerkingen, aarzel niet om de leiding te contacteren. Dit door hun voornaam@scoutszellik.be te mailen.

We geven ook al graag de volgende data mee:

11-12-13 november: Ledenweekend. Meer info volgt in de maandschors van November!

Tot aan de lokalen !

Stevige linker,

Leidingsploeg Scouts Zellik 2016-2017

Yono, Niels, Wolf, Jasper, Benoît, Tilo, Katoo, Koo, Tim, Boris en Paulien!